

# Nederlandstalige bijlage



## „Antwerpia po polsku” voor onze nederlandstalige vrienden



[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

In Mortsel, een zuidelijke gemeente van de Provincie Antwerpen woont een groot aantal Polen.

De meerderheid ervan heeft zich hier gevestigd na 2009, het jaar waarin België officieel de arbeidsmarkt geopend heeft voor de Oost Europese EU-burgers. Om te weten te komen welk imago onze landgenoten in Mortsel hebben en hoe hun integratieproces met de lokale bevolking verloopt, had ik een gesprek met de huidige burgemeester van Mortsel – mijnheer **Erik Broeckx**.

**Mijnheer burgemeester. Jaar 2014 is begonnen, een bijzonder jaar voor zowel België als Polen. Voor België omdat het Moeder der verklezigen is, dit zowel op Vlaams en het Federaal niveau als voor het Europees Parlement. Voor Polen betekend het 10 jaar lidmaatschap in de EU. En voor u is het één jaar dat u burgemeester van Mortsel bent. Als u zou terug willen kijken, hoe is deze periode voor u en uw gemeente geweest?**

De grote verandering die wij wensen te realiseren in een bestuursperiode van zes jaar hebben wij samengevat in één kernzin: De kleine zorgen van de Mortselaar ernstig nemen en tegelijk daadkracht tonen in de ontwikkeling van de noodzakelijke grote projecten. Beide ambities lopen als een rode draad door het Mortselse bestuursakkoord. Het eerste jaar is bijna voorbij en de fundamenten om dit te bereiken werden gelegd. Zowel politiek als financieel moesten er keuzes gemaakt worden met de nieuwe bestuursploeg. Dit is niet evident maar wel zeer boeiend. Twaalf maanden zijn dus zeer vlug voorbij gegaan en vanaf 2014 kunnen wij er voluit voor gaan!

2014 is inderdaad het jaar van de verkiezingen. Hopelijk wordt er geschiedenis geschreven voor mijn partij: een Vlaams nationale partij die de grootste wordt, het zou historisch zijn! Enkel met een goed resultaat kan Vlaanderen autonoom worden.

**In uw Stad wonen er heel veel verschillende nationaliteiten die ong. 12 % van de bevolking vormen. In deze groep zijn ook heel wat Polen naar het schijnt. Hebt u deze aanwezigheid kunnen ervaren. Als burgemeester of als buurman?**

De grootste groep nieuwkomers in Mortsel, zijn Nederlanders, ze zijn vandaag met een 369-tal. De Poolse gemeenschap telt vandaag een 200-tal personen en vormen zo de tweede plaats in onze gemeente. In mijn buurt wonen relatief weinig verschillende nationaliteiten en daarom heb ik als buurman dus weinig ervaring. Als burgemeester ervaar ik de Poolse gemeenschap in onze stad als positief. Zij respecteren in het algemeen de regels en nemen zelf verantwoordelijkheid op. Zij werken hard, vinden het onderwijs voor hun kinderen zeer belangrijk en doen hun best om zo snel mogelijk het Nederlands te leren.

**De migratie brengt integratie-uitdagingen met zich mee. Socio-economische verschillen, culturele verschillen, sociale exclusie, taalbarrière. Volgens u, hoe kan de Poolse gemeenschap naar een efficiënte integratie streven. Hebt u tips voor ons?**

In het meerjarenplan van de stad Mortsel besteden we veel aandacht aan het oplossen van integratievraagstukken. De Vlaamse beleidsprioriteiten inzake inburgering en integratie dienen hiervoor als rode draad.

Nederlands leren en spreken is heel belangrijk en opent veel deuren omdat je elkaar beter begrijpt. Je werkkeuze, opleiding en maatschappelijke integratie verlopen veel vlotter zonder taalbeperkingen. Daarom een tip: het is soms eenvoudiger om het Nederlands samen met je kinderen te leren. Doe samen een huistaak, bereid samen een boekbespreking voor in de klas. Zo begrijp je je kinderen beter en kunnen ze u als rolmodel zien. En nog een tip: deelname van je kinderen aan de traditionele jeugdbeweging of sportbeoefening in breder verband laat ze sneller vrienden maken en zich beter in hun vel voelen. Voor volwassenen: neem ook deel aan het reguliere verenigingsleven en evenementen buiten je herkomstgroep. Door gemeenschappelijke interesses voel je je sneller thuis en laat je je dromen sneller uitkomen.



## Nederlandstalige bijlage

**Mortsel heeft sinds 1 januari 2013 een nieuwe Diversiteitsraad die de belangen van de migrantengroepen zal vertegenwoordigen. Wat zou zulke ondersteuning concreet voor de Poolse Gemeenschap kunnen betekenen?**

De oprichting van de diversiteitsraad ligt in de lijn van doelstellingen van het integratiebeleidsplan in Mortsels. Stad Mortsels streeft ernaar om de inspraak en participatie van burgers van diverse herkomst te verhogen en de mogelijkheid tot een structurele participatie aan het lokaal beleid op verschillende manieren te ondersteunen.

Daarvoor is een adviesraad als de diversiteitsraad een uitermate geschikt instrument. Het is juist de bedoeling dat alle ethisch-culturele groepen hier worden vertegenwoordigd. Ook de Poolse gemeenschap die de tweede grootste groep van Mortselaars van vreemde herkomst vertegenwoordigt. Indien leden van de Poolse gemeenschap bepaalde integratiebelevissen naar het bestuur toe willen verwoorden of aanbevelingen doen, staat onze deur altijd open. De leden van de diversiteitsraad kunnen de nodige vragen alsook problemen signaleren. Als bestuur horen wij graag hoe we ons integratie en inburgeringsbeleid nog beter kunnen uitstippelen, en dat in een georganiseerd overleg tussen overheid, verenigingsleven en individuele burgers, met de diversiteitsraad als actieve regisseur.

**Men zegt om aan politiek te doen moet men gedreven zijn aan een olifantenhuid hebben. Maar wat boeit u persoonlijk aan politiek?**

Het werk met en voor mensen is het belangrijkste in de politiek. Je kan dingen bijsturen, veranderen, verbeteren. Zolang dat je voluit gaat voor het algemeen belang is politiek een geweldige mooi instrument om „de wereld te verbeteren“. Zelf op lokaal vlak, in een kleine stad zoals Mortsels, is het prettig vast te stellen dat je dingen in beweging kan krijgen...

Als burgemeester moet je wel elke opmerking van een burger serieus nemen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen kijk op de dingen. Dat moet je respecteren. Luisteren en openstaan voor kritiek is belangrijk. En hiermee iets positiefs doen is de kunst. Ik probeer zo veel mogelijk aanspreekbaar te zijn voor alle Mortselaars.

**In mijn land is politiek een mannendom. België daarentegen creëert heel veel ruimte voor vrouwen. Maar wat vindt u zelf van quota's en van vrouwen in de politiek. Als ik mij niet vergis hebt u een meerderheid van vrouwelijke collega's rondom u?**

Quota's zijn een goed instrument om bepaalde veranderingen af te dwingen. Politiek is macht en niemand geeft dit graag uit handen. Dus de mannenparticipatie moest je wel met een instrument ombuigen tot een divers landschap van politici. Een zeer divers gezelschap van politici is per definitie het meest democratisch. Het college van burgemeester en schepenen te Mortsels bestaat vandaag uit 3 mannen en 5 vrouwen. Ook de stadssecretaris, het hoofd van de administratieve diensten, is een dame. Op zich heb ik hiermee helemaal geen probleem, integendeel. Vrouwen denken toch vaak maatschappelijk anders dan mannen en dat alleen al op zich is een meerwaarde voor het democratisch debat.

**Wat vindt u van de participatie van de migranten in politiek? Hebt u migranten die in uw gemeente sociaal, politiek bewogen zijn?**

Er is een rijk verenigingsleven in Mortsels. Iedereen is hier van harte welkom ongeacht de afkomst. Dit is ook zo bij de overige politieke partijen. Er zijn ook inwoners van Mortsels van vreemde herkomst die op de verkiezingslijsten staan van verschillende partijen. Maar misschien nog altijd te weinig... Migrantengroepen bereiken én dan nog eens overtuigen om zich politiek te engageren is heel moeilijk. De meeste politieke partijen zijn vragende partij. Ik zou zeggen: engageer jullie in de lokale politiek. Het kan verrijkend zijn voor de migranten én voor de autochtone Mortselaars.

**Mijnheer Broeckx, u bent al langer in de politiek. Komt u van een familie met politieke tradities? Vanwaar uw interesse in politiek?**

Ik ben geboren in 1959 en ben dus in de beruchte jaren '60 en '70 opgegroeid. Net zoals in heel Europa veranderde er ook heel wat in België. De grote en hevige betogingen in 1968 voor een Nederlandstalige universiteit te Leuven leidde tot meer zelfbewustzijn bij de doorsnee Vlaming. Het streven naar meer autonomie voor Vlaanderen werd onder meer hierdoor een volkse beweging. Deze gedachte stroomde door in de jaren zeventig tot midden jaren tachtig en is vandaag opnieuw zeer actueel. Deze evoluties en het feit dat mijn ouders actieve flaminganten waren en opkwamen voor een rechtvaardig, sociaal en federaal Vlaanderen heeft mij beïnvloed. Ik heb geleerd dat elk volk in de wereld het recht heeft op vrede, vrijheid en zijn eigenheid. Daarom ben ik in na mijn inzet in de Vlaamse Beweging naar de partijpolitiek gegaan. De Volksunie werd mijn partij en deze evolueerde tot de huidige N-VA. (Nieuwe Vlaamse Alliantie)

**Ik neem aan dat uw job als burgemeester zeer druk is en er blijft niet veel vrije tijd over.**

**Maar toch, als u deze hebt, wat doet u dan graag in uw vrije tijd?**

Van gewoon „niets doen“ kan ik meer en meer genieten. Maar fietsen, wandelen en lezen hoort toch ook tot mijn favorieten. En ik probeer op vrije momenten tijd te maken voor mijn gezin. Gewoon samen zijn met je echtgenote en kinderen is toch het heerlijkste wat er is ...of niet soms?

Ik ben het volledig met u eens.

In de naam van „Antwerpia po polsku“ en persoonlijk dank ik u voor het gesprek.

**Maya Stępień**